

Soulmates

“Als je het mooiste buiten jezelf los kunt laten...
...dan vind je het mooiste in jezelf. ”

Tiny Kanters

Tiny Kanters

Soulmates

Zielsliefde, zielsverwanten, zielscontacten

Ultieme liefde en confrontatie

75 ervaringsverhalen

Intense en waargebeurde verhalen over soulmates, tweelingzielen, zielsverwanten en zielscontacten

www.zielsliefde.nl

info@zielsliefde.nl

Colofon

trueYou® Publishing
www.trueYou.eu

© 2011 Tiny Kanters

Eindredactie: Elke Koevoet

Redactie: Hanneke Bonte, Jolijn van Oers, Caroline ten Cate,
Angelique van Donzel, Valerie Bouwmeester, Wietske van Aken,
Francis Verreck

Omslagontwerp en vormgeving: Tiny Kanters

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Deze uitgave bevat persoonlijke ervaringen en waarheden. Niets bedoelt enige waarheid of juistheid te zijn. Deze uitgave belicht aspecten van zielsliefde en bedoelt niet volledig of wetenschappelijk verantwoord te zijn.

De schrijvers hebben hun persoonlijke ervaringen veelal anoniem ingezonden of hun naam is veranderd uit privacy.

ISBN: 978-1-4475-6550-5

NUR: 720

Inhoud

1.	Loslaten is de mooiste vorm van liefde.....	17
2.	Jezelf terugvinden.....	19
3.	Een completer mens.....	21
4.	Een groots cadeau.....	24
5.	Hoge pieken, diepe dalen.....	26
6.	Een allesomvattende zeepbel.....	27
7.	Liefde overwint alles.....	30
8.	Verscheurende liefde.....	31
9.	Onmogelijke liefde.....	34
10.	Je gaat van jezelf houden.....	35
11.	Eindelijk volledig jezelf zijn.....	38
12.	Hij ging hierdoor aan zichzelf werken.....	40
13.	De enige echte in mijn leven.....	42
14.	Samen één zijn, zonder woorden.....	44
15.	Het allerhoogste wat je kunt ervaren.....	45
16.	Ik leer mijzelf kennen en openstellen.....	46
17.	Je leert jezelf opnieuw kennen.....	47
18.	Liefde is de grootste diepgang.....	49
19.	Ik mag hem niet gelukkig maken.....	51
20.	Jezelf zien zoals je bent.....	52
21.	Loslaten om bij elkaar te kunnen zijn.....	54
22.	Door die liefde heb ik gekozen voor mijzelf.....	54
23.	Het was er gewoon, zonder te vragen.....	56
24.	Zijn wie ik ben.....	58
25.	Weinig mensen zullen deze liefde snappen.....	59
26.	Mijn leven is compleet.....	61
27.	Die puurheid kan ik met niemand delen.....	63
28.	Het heeft mij veel bewuster gemaakt.....	64
29.	Rust, steun en vriendschap.....	65
30.	Ik heb alle pijn kunnen verwerken.....	66
31.	Enorm doorontwikkeld.....	68
32.	Ik ben weer gaan voelen.....	70
33.	Een kostbare les.....	72
34.	Volledig mijzelf mogen zijn.....	73
35.	Waar ligt de grens tussen hem en mij?.....	74
36.	Enorme confrontatie met mijzelf.....	77
37.	Ik leef eindelijk.....	78

38.	De taal van de ogen	80
39.	Confrontatie met zijn eigen 'ik'	81
40.	Mijn zielsliefde heeft mij ontwaakt	82
41.	De pijn zet mij ertoe mij te ontwikkelen	85
42.	Ik ben dicht bij mijn gevoel gaan leven	88
43.	Allesomvattend en overdonderend	89
44.	Vechten om te worden wie ik was	91
45.	Er was geen sprake van een keuze	93
46.	Door die zielsliefde heb ik mijzelf weer gevonden ..	96
47.	Zelfbewustzijn en verheldering	97
48.	Ik dacht dat ik gek ging worden.....	97
49.	De ander weerspiegelt de liefde in jou	99
50.	Zoeken naar hoe met elkaar om te gaan	100
51.	Ik ben meer mijzelf	101
52.	Dichter bij mijzelf gebracht	103
53.	Dankbaar.....	105
54.	Te intens	108
55.	We hebben onszelf teruggevonden.....	112
56.	Pijnlijke schoonheid	113
57.	We keken verder dan elkaars ogen	116
58.	Ik besloot de liefde in mezelf te zoeken.....	118
59.	Te heftige confrontaties.....	120
60.	Het hoogst haalbare op aarde	121
61.	Hij leerde mij om mijzelf te kunnen zijn	124
62.	Ik zie nu in wie ik ben	127
63.	Door mijn soulmate enorm gegroeid.....	129
64.	Veel gebeurd sinds onze ontmoeting	132
65.	Inzichten in mijzelf gevonden	135
66.	Een lot uit de loterij.....	137
67.	Liefde die ik nog nooit gevoeld had.....	139
68.	Ik ben veel bewuster geworden.....	140
69.	Ik was zoekende totdat ik haar vond	142
70.	Horizonverbreding	143
71.	Hij toonde mij onvoorwaardelijke liefde	145
72.	Een eigen gevoel.....	147
73.	Voor de ontmoeting hielden we al van elkaar	148
74.	Het mooiste was de lichamelijke versmelting	150
75.	Vooral mijzelf ontdekt	153